



Safari Ülkesi KENYA

Doğu Afrika'da Ekvator üzerinde Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Kenya, 30 milyon nüfusa sahip. Ülkenin başkenti Nairobi'de de 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Ülkenin resmi dili İngilizce ve Swahili. Yerli diller de konuşuluyor.

Engibeli bir yapıya sahip olan ülkenin sahil kesimindeki ovalar, kuzeydoğuya doğru genişliyor. İç kısımlarda Nyika Ovası sahilden kuzeybatıya doğru yükseliyor. Batıdaki volkanik yüksek sahaları, kuzey-güney yönünden uzanan Büyük Rift (Yarık) iki bölüme ayırıyor. Batı tarafındaki diklikler, güneyde Tanzanya sınırından batıda Uganda sınırına kadar uzanıyor. Yarık vadinin doğusunda sarp araziler bulunuyor. Bunun güneyinde başkent Nairobi kurulmuş. Doğudaki Abardare Sırtı'nda ülkenin en yüksek dağı olan 5200 metrelik Kenya Dağı yer alıyor. Ülke ekvatorial bölgede yer almasına karşın yükselti ve karasallık ülkenin ikliminde önemli değişikliklere neden oluyor. Ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde yarı kurak bir iklim hakimken Turkana Çölü civarında çöl şartları etkili.

Ülkenin batı kesiminde ise bol yağışlı yarı ekvatorial iklim hüküm sürüyor. Yüksek kesimlerde ise sıcaklık yıl boyunca pek değişmiyor. Buralarda genelde serin bir iklim kuşağı hakim. Ülkede etkili olan farklı iklim şartları flora ve faunanın zengin olmasına neden olmuş.

Hint Okyanusu kıyılarında mangrov ve sık ekvatorial ormanlar yer alıyor. Kenya'nın yüksek kesimlerinde dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan alpin çayır türleri çalılar yetişiyor. Kıyıda ise zengin bir su altı hayatı var. Yaban hayatını korumak için ülkenin yüzde 5 kadarını oluşturan geniş sahalar, hayvan barınma sahaları olarak ayrılmış durumda. Alçak sahaların sıcak olmasından dolayı ülkedeki önemli yerleşmeler yüksek sahalara kurulmuş.

Safari denince ilk akla gelen ülkelerden biri Kenya. Ülkenin başkenti ve en önemli merkezi Nairobi, genelde safarilerin başlangıç ve bitiş noktasını oluşturuyor. Ulusal müze ve yılan parkı Nairobi'ye geldiği takdirde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Safari, Kswahili dilinde "uzun seyahat" anlamına geliyor.





Eskiden (19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları) daha çok, Ernest Hemingway, Theodore Roosevelt gibi ünlüler tarafından meşhur edilen uzun süreli av gezileri için kullanılıyorsa da, son zamanlarda yalnızca turistler için ulusal parklar ya da koruma alanlarında gerçekleştirilen "yaban hayatını izleme turları" için kullanılır olmuş.

Kenya'nın en eski ulusal parkı olan Nairobi Ulusal Parkı 1946 yılında açılmış. 117 km² bir alana sahip olan park, şehir merkezinden yalnızca 7 km uzakta bulunuyor. Özellikle yırtıcı nüfusunu koruyabilmek için başlatılan "vahşi hayat koruması için kiralama programı" kapsamında, göçer hayvanların göç yolları üzerinde yer alan çiftlik arazileri, Maasailer'den kiralanıyor. Böylece, son yıllarda parktaki hayvan nüfusunun ciddi miktardaki düşüşünün önüne geçilmiş. Ancak, kiralanın bu göç yolu bantlarında 2003 yılı Mayıs ve Haziran aylarında, karınlarını Maasailer'in sürüleriyle doyurmaya kalkan aslanlardan bazılarının mızraklarla vurularak öldürülmeleri, çözülmesi gereken yeni sorunların doğmasına neden olmuş.

Nairobi Milli Parkı'nda birçok milli parka oranla daha çeşitli hayvanlara rastlamanız mümkün. Bu nedenle, kısa süreli Nairobi seyahati yapanlar için rahatlıkla "safari yaptım" dedirtebilecek nitelikte bir yer. Ama tabii sabah erken başlamak kaydıyla... Eğer geç saatte başlarsanız, Nairobi sokaklarında bile görebileceğiniz ceylan, impala, zebra ve zürafalarla, babun maymunu ve devekuşundan başka bir şey göremezsiniz. Aslan, leopar, çita gibi vahşi yaratıklar ise çoktan avını avlamış, karnını doyurmuş, sesiz bir gölgelikte şekerlemelerini yapmakta olurlar.



Hint Okyanusu kıyısında yer alan Mombasa, Kenya'nın en ilginç yerlerinden biri. Konumu nedeni ile ülke ticaretinin büyük bölümünü elinde tutuyor. Fort Jesus, Eski Köle Pazarı, Mombasa Camii'yi mutlaka görmelisiniz.

Nakuru Çölü, Rift Vadisi'nin tabanında oluşmuş sığ göllerin bir uzantısı. Nakuru Çölü göz kamaştırıcı kuşlarıyla ünlü ve su bitkileri açısından zengin olan doğal bir park. Çölde bulunan çok sayıda balık, pelikan, karabatak, balıkçıl ve kartalları göle çekiyor. Ayrıca burası flamingoların yurdu olarak nitelendiriliyor.

Masai Mara da, dünyaca ünlü bir ulusal park. Tanzanya ile sınırı çizen Mara Nehri her sene çok sayıda hayvanın göçüne sahne oluyor. Bölgede aslan sürüleri, filler, zürafalar ve Afrika ceylanları yaşıyor. Vahşi hayvan seslerini duyarak uyumak veya Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde kahvaltılık yapmak ise ayrı bir heyecan kaynağı. Özellikle Haziran

(güneyden kuzeye) ve Ekim'deki gnu (bir antilop türü) göçü ile meşhur olan Maasai Mara, bu göç sırasında Mara ve Talek Nehirleri'ni geçmeye çalışırken bazı talihsiz gnuların aslan veya leoparlara yem oluşları sahneleriyle tanınıyor. Kenya'nın en büyük ulusal parkı olma ünvanının yanı sıra, başta Büyük Beşler (fil, gergedan, aslan, leopar ve bufalo) olmak üzere çok çeşitli hayvan nüfusunu içinde

barındırması özelliği nedeni ile turist grupları için çok cazip bir mekan. 320 km² gibi hatırı sayılır büyüklüğüne rağmen, özellikle Şubat-Mart ayından itibaren başlayan "yüksek sezon"da park, turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Turistlere safari yaptırmak amacı ile tavanı yükselerek aynı





zamanda bir gölgelik işlevi gören özel üretilmiş araçlar, park sahası içerisinde özellikle aslan, çita, leopar gibi az rastlanabilen hayvanları bulmak ve müşterilerine gösterebilmek için dört dönüyorlar. İçlerinden birisi, avlanmakta olan ya da yakaladığı avını afiyetle yiyen bir yırtıcı bulduğu an hemen en uygun görüş açısını sağlayabileceği noktaya aracını park edip, içindeki ziyaretçilerin bu manzarayı seyretmelerini ve bol bol fotoğraf ve video çekmelerine yardımcı oluyor.

Naivasha Çölü'nde muhakkak görülmesi gereken yerlerden biri. Naivasha, Maa dilinde (Maasailer'in kendilerini öz-gü dili) "hırçın su" anlamına geliyor. Aniden çıkan fırtınalarından dolayı konulmuş bu isim. Bir zamanlar, İngiltere ile Güney Afrika arasında çalışan Imperial Havayollarına ait deniz uçaklarının, Nairobi ve Kisumu yolcuları ve postası için indiği durak noktasıymış. Çölün güneyini dolaşan Moi South Lake Yolu'ndan doğru dolaşarak Hell's Gate Ulusal Parkı'na ulaşabiliyorsunuz. 68 km² büyüklüğündeki parktaki jeotermal kaynaklardan borularla taşınan yüksek basınçlı su buharından, yine park içerisindeki Olkaria Jeotermal Elektrik Santrali vasıtasıyla elektrik enerjisi elde ediliyor ve Kenya'nın elektrik enerjisi ihtiyacının % 15'i bu santraldan sağlanıyor.

Naivasha Çölü'nde motorla bir gezinti yaparak hipopotamları görebilirsiniz. Hipopotamlar gölün sığıllıklarındaki kendi sulaklarında ailece yaşıyorlar. Bir baba ve birçok an-



neden oluşan ailenin ebeveyn kadrosu, çocukları ile gündüz gölün içerisinde, gece de kıyıdaki otluklardalar. Yiyecek ihtiyaçlarını akşamları göl kıyısındaki kendi bölgelerinde bulunan otları yiyerek sağlayan hipopotamların ciltleri çok hassas. Bu nedenle, ciltlerini güneşten koruyabilmek için gündüzlerini sürekli suda geçiriyorlar. Yine de vücutları, suyun yüzeyinde kalan kafa ve sırt kısımlarının güneşten korunabilmesini sağlayan kırmızı bir sıvı salgılıyor. O cüseslerine rağmen iyi yüzücü olan ve tek bir nefesle 10 dakika kadar suyun altında kalabilen hipopotamlar daha doğar doğmaz yüzmeye başlıyorlar. Çünkü, anneleri suda doğum yapıyor. Ailede birden fazla erkeğe müsaade edilmiyor. Bu nedenle, doğan erkek evlatlar kaderlerine terkediliyor. Kendi imkanları ile hayatta kalmayı başarabilen erkekler ancak, gözüne kestirdikleri bir ailenin reisi olan erkeği alt ederse aile sahibi olabiliyor. Yenilen eski reis ise, kaderine razı, kendi-

sine hayatının kalan kısmını yalnız geçirebileceği ücra bir köşe arıyor. Bu ilginç canlıları görmek için mutlaka Naivassa gölüne uğramalısınız.

Buradan geri dönerken beraberinizde getireceğiniz birçok anınız olacak şüphesiz. Ama yalnız anılarla dönmek de olmaz. Sevdiklerinizi de unutmamalısınız. Mesela onlara Kenya'dan ahşap oymalar ve heykeller alabilirsiniz. Abanoz ağacından tik ağacına kadar pek çok tropikal ağaç ye-

tenekli ustalar elinde birer sanat eserine dönüşür. Yerel dokumalar ve otantik takılar da son derece estetik ve ilgi çekici...□

